

Het afgelopen jaar zijn er 9 inwoners van Gasteren overleden, waaronder Hendrik Kamping.

Een markante Gastenaar , bij velen bekend en geliefd. Bij zijn afscheid werd door de familie het volgende gememoreerd.

Levensloop Hendrik Kamping:

Geboren in Gasteren op de boerderij aan de Oudemolenseweg, waar nu Jan Bonder woont. (NB. Dus niet meer in het Tolhuis. Onze ouders zijn daar in 1936 uit gegaan! Net voor de geboorte van Hendrik.) Na de lagere school 2 jaar MULO te Zuidlaren. Had geen interesse in school en is thuis gaan werken op de boerderij.

Is naast dit werk gaan werken als aardappel keurmeester bij NAK. Voornamelijk in de omgeving Norg en Langelo.

Na te zijn getrouwd in Schipborg gaan wonen. Kwam toen in dienst van de Planten Ziektekundige Dienst en moest verhuizen naar Beilen.

Later overgeplaatst naar standplaats Zwolle maar in Beilen blijven wonen. Ging dagelijks met de trein heen en weer naar Zwolle

Tot zijn pensioen bij deze Dienst gewerkt.

In 1971 nadat moeder was overleden in Gasteren gaan wonen om vader verzorgen.

Actief geweest als bestuurderslid bij diverse verenigingen in het dorp.

Voorts Gemeenteraadslid geweest bij de Gemeente Anloo. (20 jaar) Hiervoor Koninklijk onderscheiden.

Bijzonderheden:

Om de militaire dienst te ontlopen vanwege zijn lengte ging hij vlak voor de keuring 's nachts hardlopen en bij de plaatselijke transportondernemers zware zakken kunstmest etc. helpen lade in de vrachtauto om zo net beneden de vereiste 1.60 meter te blijven.

Had een brommer (Berini) waarmee hij in het weekend naar Een ging naar Janna. Als hij 's nachts/'s morgensvroeg terug kwam zette hij de brommer uit ver voor het huis zodat de ouders niet hoorden hoe laat/vroeg hij weer thuis

kwam. Heeft op de onbewaakte spoorwegovergang één keer geluk gehad. Liet één trein passeren en verwachtte geen 2e trein. Was net op tijd overgestoken.

Ging met kameraden nog wel eens kattenkwaad uithalen vooral met "oud en nieuw".

Hield ook van "stropen". Zette regelmatig "strikken" om konijnen te vangen en als er sneeuw was gevallen konijnen "sporen".

Tijdens het optuigen van de kerstboom moest hij de piek nog in de boom doen. Ging op de trap staan en verloor evenwicht met als gevolg alles over de vloer.

Hobby's:

Voetbal:

Was een erg goede voetballer. Heeft eerst bij VV Annen gespeeld en later bij VV Eext. Speelde toen op "hoog" niveau. Gestopt toen hij verkering kraag.

Vissen:

Had een roeibootje op de veenplassen in Gasteren liggen en was hier vaak te vinden.

Ging regelmatig wedstrijd vissen. Omdat ze vaak "midden "in de nacht vertrokken ging hij niet naar bed en sliep in de stoel.

Jacht:

Ging als wilddrager wekelijks mee op jacht met Kantonrechter Benus die onder andere jachtveld huurde in Gasteren.

Kaarten:

Mocht graag een kaartje leggen en kwam hiervoor zelfs elke zaterdagmiddag vanuit Schipborg naar Gasteren.

Hendrik was een zeer geziene en aimabele man