

NIJS OET 'T LOEG

Met dank aan Janny van Rhee voor het aanleveren van onderstaande kopieën.

De naam van ons dorpsblaadje is niet zomaar een naam; dat mag blijken uit onderstaand verhaal.

Op de eerste 2 pagina's kunt u het verhaal van Nijs oet 't Loeg lezen, ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan in 1989. Het blaadje begon in 1979 naamloos, met in de eerste uitgave een oproep aan onze toenmalige dorpsgenoten om een naam te bedenken. De suggesties waren zeer divers, zie de derde pagina.

Uiteindelijk werd gekozen voor de titel die ons ook nu nog bekend in de oren klinkt.

Pagina 4 is het titelblad van de laatste uitgave in juli 1989. Helaas was de redactie genoodzaakt er na 10 jaar mee te stoppen i.v.m. te weinig copy. In latere jaren kwam de naam weer terug in ons huidige maandelijkse nieuwsblaadje. Let op een klein verschil in nuance: NIJS is NEIS geworden.

NEIS OET 'T LOEG

Dorpsneis oet Gaastern



De krant zonder naam.....

"De krant zonder naam", stond op de omslag van ons allereerste nummer van oktober 1979.

De "krant" zo stond even verderop te lezen, was "speciaal bedoeld voor alle inwoners van Gasteren om hen beter op de hoogte te houden van onder andere het wel en wee van alle activiteiten, die in ons dorp plaatsvinden. In het bijzonder van de diverse verenigingen. Ook andere mededelingen, die voor ons dorpingen van belang zijn, kunnen in deze krant worden opgenomen."

Ja, heel ambitieus was het voorlopige redaktieteam, dat bestond uit Jan Huizinga, Gonny Oomkens, Tinie Smit, Jan-Roelof Speelman en Maarten Visser.

Het idee voor zo'n dorpskrant kwam van de toenmalige vice-voorzitter van Dorpsbelangen, Harry Jobing. Sinds augustus 1974 verscheen steeds, zoals het erop stond, bij het drukken, het onregelmatig verschijnende clubblad "Vispraot" van de hengelsportvereniging.

Met roemruchte verhalen als: de eerste door de hengelsportvereniging georganiseerde tocht op de Noordzee met windkracht zeven en nog vele andere. Harry Jobing had bedacht, dat het wel leuk zou zijn als het hele dorp kon genieten van dit soort verhalen en dan van alle in het dorp gevestigde verenigingen.

Er waren toen zelfs mensen, die speciaal lid werden van de visclub vanwege hun befaamde "Vispraot" Via Dorpsbelangen, ontstond dus dit blad "Nijs oet 't loeg" (de naam werd overigens bedacht door Albert van Rein Hzn.)

De visclub was erg ingenomen met "Nijs oet 't loeg" en schreef dan ook in haar eerste artikel dat "er een eind aan het onregelmatig bestaan van ons cluborgaan "Vispraot" kwam."

Vele verenigingen hebben altijd dankbaar gebruik

gemaakt van het door Dorpsbelangen gefinancierde blaadje.

Veel is de revue gepasseerd. Een heel enkele keer kwam het tot reacties op de inhoud. Er verscheen telkenmale een agenda en een agenda van de "In- en ontspanningsweek". Ook kwam het voor dat er een extra editie (augustus 1986, nr. 6a) in beperkte oplage verscheen ter gelegenheid van de geboorte van een zoon van een redaktielid.

Niet te vergeten zijn de bijdragen van de "dorpeling", de "botterkrammer" en de "smulhoekjes" van onze culinair-medewerkster, waarvoor alsnog dank.

Vermakelijk. Nog steeds wordt er in Gasteren gegist naar de namen achter deze pseudoniemen.

Helaas..... het mag niet meer zo zijn, de kopie voor ons blaadje blijft achterwege.

Of het nu ligt aan de activiteiten, die niet meer worden ontwikkeld, of de animo om voor ons dorpsorgaan te schrijven. We weten het niet.....

Het blijft gissen en bovendien jammer voor de verenigingen, die tot het laatst wel hun kopie voor dit blad blijven doorgeven.

Er komt echter, net als in 1979 bij het ontstaan van dit krantje, een moment, waarop je moet constateren, dat je in moet spelen op de behoefte.

Een tijdje terug was het moment daar, dat je eerlijk moet vaststellen dat er nog nauwelijks behoefte is aan "Nijs oet 't loeg"

Wij vinden het jammer, want we deden het zo graag. Dit was de allerlaatste editie van "Nijs oet 't loeg"

De volgende krant zal er weer één zijn zonder naam.

De redactie.

Elleke Berkepies, Jan Huizinga, Jan-Roelof Speelman en Maarten Visser.

1e Jaargang-nr.2
december 1979

Welke naam mu'j lieden?

De Brinkhouk
Nieuws Ga(st)eren

't Veur Gasteren
Gasters Nijsblattie
't Snuffelkraantie
Dorpsblattie

De Hakselbak
Nijs oet 't loeg
't Eerappelschillertie

De Boerhoorn
Vergaorbak

Nijskrantie
De Botterkrammer(s)
Reutemeteut
De Zandhaos

Roesemoes
Old en Nij

Saomen ein
Brinkpraot

NIJS OET 'T LOEG

10e jaargang nr. 5
juli 1989.

